

Η νέα γενιά θα έπρεπε να οργανωθεί απέναντι από την κομματοκρατία και όχι να στοιχίζεται μαζί της, προς αναζήτηση των πραγματικών ευθυνών για το δυστύχημα των Τεμπών, υποστήριξε μιλώντας στον Alpha Radio ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, συγγραφέας και πρώην πρύτανης της Παντείου Γιώργος Κοντογιώργης

Ο ίδιος μίλησε για τα Τέμπη, τη διάλυση ευθυνών, τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν οι πολίτες, αλλά και τη δικαιοσύνη που δε μπορεί να αποδοθεί μόνο στο πρόσωπο του σταθμάρχη, αλλά και για όσους «έρχονται σήμερα να σκυλέψουν τον πόνο των ανθρώπων που υπέστησαν αυτό το ανοσιούρημα της τραγωδίας των Τεμπών, στο οποίο είναι υπεύθυνοι εξίσου»

Έρχονται σήμερα να σκυλέψουν τον πόνο των ανθρώπων που υπέστησαν αυτό το ανοσιούρημα της τραγωδίας των Τεμπών

«Το γεγονός ότι αυτοί που οργανώνουν τις διαδηλώσεις, είναι ο ένας πόλος από τους δύο οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ότι συμβαίνει στη χώρα. Η κομματοκρατία δεν είναι μόνο η ιδιοποίηση που πραγματοποιούν τα κόμματα, η οποία είναι καθολική, αυτή η ιδιοποίηση αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα της κρατικής δομής, συμπεριλαμβανομένου και του συνδικαλισμού. Είναι εξίσου συμμετοχή στην ασέλγεια που διαπράττεται εναντίον της κοινωνίας και έρχονται και διαμαρτύρονται και μας υπόσχονται να τη σώσουν, αυτοί που την πραγματοποιούν. Έχετε αντιληφθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ συνηγορία συνδικαλιστών σε τιμωρία εναντίον υπαλλήλου οποιασδήποτε κατηγορίας που διαπράττει αδικήματα εναντίον των πολιτών και εναντίον του δημοσίου χώρου; Το δράμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί οι οποίοι ιδιοποιούνται σε διάρκεια το κράτος και ανάληψη, είναι ότι έρχονται σήμερα να σκυλέψουν τον πόνο των ανθρώπων που υπέστησαν αυτό το ανοσιούρημα της τραγωδίας των Τεμπών, στο οποίο είναι υπεύθυνοι εξίσου».

Κανείς δεν υπάρχει να ελέγξει, να εναρμονίσει, να επιβάλλει την κύρωση, όπου χρειάζεται

«Τι συνέβη με το σταθμάρχη; Ο σταθμάρχης είναι το απόστημα του γεγονότος ότι υπάρχει ένα μπάχαλο στο οποίο συμμετέχουν όλοι, ο καθένας προστατεύει τους δικούς του και τα δικά του συμφέροντα και κανείς δεν υπάρχει να ελέγξει, να εναρμονίσει, να επιβάλλει την κύρωση όπου χρειάζεται, να εφαρμόσει τους κανόνες για να δουλεύει ο οργανισμός προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Πως επελέγη ο σταθμάρχης αυτός; Ποιος δεν τον έλεγξε και ποιος ήταν στη θέση του και έφυγε; Οι ερωτήσεις

αυτές δε μένουν εκεί, μένουν στους υπεύθυνους που όφειλαν να ελέγχουν, από τους υπεύθυνους του συνδικαλισμού, τους υπεύθυνους της πολιτικής πραγματικότητας, από τους βουλευτές, μέχρι όλους τους διοικητές του συγκεκριμένου οργανισμού, ο οποίος ξέρει πως επελέγη, άρα τι καλύψεις είχε ώστε να μην κάνει το καθήκον του και βεβαίως από την πολιτική διοίκηση. Η πολιτική διοίκηση, ο υπουργός και οι σύμβουλοί του, παρακαλώ, μεταξύ των οποίων είναι και ο γιος του κ. Ντογιάκου, διακεκριμένος, λόγω σχέσεων και διαμεσολαβήσεων, νομικός, είναι υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη, διότι δεν έπραξαν το καθήκον τους. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο της Λάρισας και των Τεμπών, είναι ολόκληρος ο οργανισμός που νοσεί που διακομματικά και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης -για να μην πάμε μέχρι τη γέννηση του ελληνικού κράτους- χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους για να νέμονται οι δικοί τους την πραγματικότητα αυτή, χωρίς να κάνουν το καθήκον τους, με την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος κτλ».

Οι νέοι σκάβουν το λάκκο μέσα στον οποίο θα βάλουν και τους ίδιους, όπως έβαλαν και τους γονείς τους και τους παππούδες τους

«Όταν βλέπω τους νέους να στοιχίζονται πίσω από τους υπόλογους της καταστροφής που τους υπόσχονται ότι θα τους σώσουν, σημαίνει ότι δεν έχουν αντιληφθεί τίποτε, ότι σκάβουν το λάκκο μέσα στον οποίο θα βάλουν και τους ίδιους, όπως έβαλαν και τους γονείς τους και τους παππούδες τους και τους προπαππούδες τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, δηλαδή η αμφισβήτηση σήμερα δεν είναι αντισυστημική, είναι αντισυμβατική και η αντισυμβατική αμφισβήτηση είναι η στοίχιση πίσω από αυτούς που είναι υπεύθυνοι της καταστροφής. Αυτούς πήγανε να χειροκροτήσουν σήμερα οι νέοι, είναι τραγικό, αντί να σταθούν απέναντί τους και να τους πουν ότι θέλουν μερίδιο στην διαχείριση των πραγμάτων, στην πολιτική διοίκηση των πραγμάτων, θέλουν να πηγαίνουν στη φυλακή, όχι μόνο ο δυστυχής αυτός και υπεύθυνος, βεβαίως, σταθμάρχης, αλλά και η πολιτική διοίκηση».

Έχουν διασφαλίσει τα οπίσθια τους με το Σύνταγμα ότι δεν υπόκεινται στην δικαιοσύνη

«Έχω πει από την εποχή που

«Η αμφισβήτηση σήμερα δεν είναι αντισυστημική, είναι αντισυμβατική, είναι η στοίχιση πίσω από αυτούς που είναι υπεύθυνοι της καταστροφής»

Ο Γιώργος Κοντογιώργης μιλά για την τραγωδία των Τεμπών και τις αντιδράσεις της νεολαίας και της αντιπολίτευσης



κατέστρεφαν τους μεγάλους οργανισμούς, από την Ολυμπιακή μέχρι την Πυρκάλ, μέχρι τόσα άλλα, ότι εάν δω τον πρωθυπουργό και σήμερα όλους μαζί τους υπουργούς και βεβαίως τις διοικήσεις των οργανισμών στη φυλακή, τότε θα συμφωνήσω ότι υπάρχει ελπίδα για την χώρα. Διότι, αυτό που υπάρχει σήμερα είναι να έρχεται ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης, ο κύριος οποιοσδήποτε που κυβέρνησε και να λένε αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί και να εννοούν αυτό ότι έχουν διασφαλίσει τα οπίσθια τους με το Σύνταγμα, ότι δεν υπόκεινται στην δικαιοσύνη. Μα αν αναλαμβάνεις την ευθύνη, σημαίνει ότι είσαι υπεύθυνος για το αδικήμα το οποίο διεπράχθη, άρα πρέπει να πας στην δικαιοσύνη, να κρίνει εάν θα αποτιμηθεί και στην πράξη η ευθύνη που αναλαμβάνεις, αλλά όταν ομολογείς εσύ όμως ότι είσαι υπεύθυνος, ήδη δεν πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη για την ευθύνη σου;».

Προϋπόθεση για να μπει κάποιος νέος στο πολιτικό σύστημα, είναι να παραιτηθεί από αυτό που πιστεύει ως πολίτης

«Εάν μπου στο κομματικό ή συνδικαλιστικό σύστημα θα εκφέρουν το λόγο για να παραμείνουν εκεί, θα εκφέρουν το λόγο της ηγεσίας, της κομματοκρατίας, δε θα εκφέρουν το δικό τους

λόγο. Προϋπόθεση για να μπει κάποιος νέος στο πολιτικό σύστημα και να αναλάβει ευθύνες και επομένως να γίνει χρήσιμος για την κοινωνία, είναι να παραιτηθεί από αυτό που πιστεύει ως πολίτης, να παραιτηθεί του πολιτικού του λόγου, να εκφέρει το λόγο του ηγεμόνα. Εάν θα μου λένε τι πρέπει να κάνουν οι νέοι; Να μην πήγαινε κανένας στις διαδηλώσεις που τους καλούν οι διάφοροι κομματάρχες, συνδικαλιστικοί ή κομματικοί κτλ. να κάνουν δική τους συλλογική συνάντηση με όλους αυτούς, να τους καλέσουν και να τους βάλουν απέναντι και να τους ανακρίνουν και να τους καταδικάσουν επιτόπου για τις ευθύνες τους. Όχι να τους καταδικάσουν με την δικαστική έννοια, αλλά να τους πουν ότι πρέπει να πάνε απευθείας και αυτοκλήτως στην δικαιοσύνη, από τον υπουργό και τον πρωθυπουργό, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο και συνδικαλιστή. Αυτό θα έπρεπε να κάνουν, να αξιώσουν, δηλαδή, λόγο στα πράγματα, να αξιώσουν να γίνουν εντολές, να πιάσουν τους βουλευτές της περιοχής σας και να τους δώσουν εντολή τι πρέπει να κάνουν. Να πιάσουν τους συνδικαλιστές, τους υπουργούς και όλους τους άλλους. Αυτό πρέπει να κάνουν, να δημιουργήσουν δηλαδή δικές τους ομάδες, οι οποίες να είναι με αξίωση να γίνουν εντολές και όχι να είναι αυτοί που θα χειροκροτούν τα συνθήματα που θα τους προ-

βάλουν εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν και είναι υπόλογοι του σχετικού αδικήματος».

Το πολιτικό αυτό σύστημα είναι εκφυλισμένο, για αυτό το αποκαλούμε κομματοκρατία

«Μία συγκέντρωση συλλογική που θα τοποθετείται απέναντι σε όλους αυτούς που είναι οι διαχρονικά υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται. Το πολιτικό αυτό σύστημα είναι εκφυλισμένο για αυτό το αποκαλούμε κομματοκρατία, δεν μπορεί να δώσει συλλογικά αποτελέσματα, συλλογικές πολιτικές, άρα να ενδιαφερθεί για την σωστή λειτουργία προς όφελος της κοινωνίας, των σιδηροδρόμων, όλων των δημοσίων οργανισμών και βεβαίως για την εντός των κανόνων και του κοινωνικού συμφέροντος λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους, της πολιτικής, της δικαιοσύνης. Έχουν εκφυλιστεί τα πάντα, γιατί ακούμε συχνά να βγαίνουν οι κύριοι αυτοί και να λένε ότι φταίει η κοινωνία, φταίμε όλοι, αυτή είναι η Ελλάδα. Το σύνθημα του Σημίτη που ήταν ένα σύνθημα μεταφοράς στην κοινωνία της ευθύνης για ό,τι διέπραξε αυτός, το έχουν κάνει καθολικό σύνθημα οι κομματοκράτες. Δεν είναι αυτή η κοινωνία, δεν είναι αυτή η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της ασχήμιας που εκφράζει αυτό το κομματοκρατικό κράτος που λειτουργεί εις βάρος της Ελλάδας και της κοινωνίας».